



*Je hebt je strijd gestreden.  
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.  
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden ?  
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan ?*

Verdrietig nemen wij afscheid van

MEVROUW

**Maria MARTENS**

**weduwe van de Heer Robert ONIJN**

geboren te Ronse op 7 juni 1916  
en er godvruchtig overleden op 18 februari 2000,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

---

Dit melden U met diepe droefheid :

Heer Raphaël MARTENS-VANDEWALLE(†) en familie,  
De familie van wijlen Georges MARTENS-JOLY,  
Mevrouw Henri MARTENS(†)-WAEREMOES en familie,  
De familie van wijlen Maurice VANDERMEULEN-SCHIETTECATTE,  
De familie van wijlen August MATTHIJS-VANDERMEULEN,  
De familie van wijlen Victor BELLINCK-ONIJN,  
De familie van wijlen Michel ONIJN-VERPOORT,  
De familie van wijlen Gustaaf DELEPEE-ONIJN, *haar broer, schoonzuster, neven en nichten;*

De families MARTENS, VAN MOORLEGHEM, VANDERMEULEN, ONIJN en VANBUTSELE.

Met dank aan haar huisarts Bernard POT en het verplegend personeel van de Kliniek en het Rusthuis Hogerlucht te Ronse.

---

De plechtige Eucharistieviering, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de collegiale kerk St.-Hermes te Ronse, op **ZATERDAG 26 FEBRUARI 2000 om 10.30 uur.**

De deelname aan de offerande geldt als rouwbeklag.

De overledene is opgebaard in het Funerarium Devos, Fiertelmeers 77 te Ronse en kan er begroet worden iedere werkdag van 17 tot 19 uur.

De crematie en de asverstrooiing zullen plaatshebben op maandag 28 februari 2000.

**WEES HAAR INDACHTIG IN UW GEBEDEN.**

9600 RONSE, Bereiderstraat 6.

